



Tuần Báo Vô Vi

11 tháng 8 năm 2013

Số 146

Email: tuanbaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Sinh Hoạt Bạn Đạo
- Tâm Sự với Đức Thầy
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

1. Tân Dân là sao?
2. Thượng Ngươn là sao?
3. Vui trong thanh tịnh là sao?
4. Làm sao Bé có thể giảng thao thao bất tuyệt được?
5. Minh cảm thiên địa là sao?
6. Tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt?
7. Tu sao mới chứng minh mở bộ đầu?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & Vô Vi. All rights reserved.

<p>Ngày 19 tháng 10 năm 1995 1) Hỏi : <i>Tân Dân là sao ?</i> Đáp: Thừa Tân Dân là người dân tự biết họ là ai, quy nguyên giềng mối của Trời Đất thì tinh thần phục vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của vũ trụ quang, biết được sự hướng thượng là quan trọng, tự cứu và tự thoát, sống trong sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất, tự biết mình là đại diện của Trời Đất, sức mạnh từ bi của nó tự phát triển, ảnh hưởng như loại, gọi là Tân Dân, tạo ra sức sống hòa bình và cởi mở.</p> <p>Kệ: Tân Dân của quý của Trời ban Tự thức tự tu sống cảnh an Hòa ái tương thân chẳng luận bàn Trời người quy một trí tâm an.</p>	<p>Ngày 20 tháng 10 năm 1995 2) Hỏi : <i>Thượng Ngươn là sao?</i> Đáp: Thừa Thượng Ngươn là cơ Trời thay đổi, chuyển động liên liên, mọi người sẽ tự ý thức chuyển của Trời chứ không phải chuyển của người làm, chiều sâu của tâm đạo không phải loài người tạo thành, tự cảm thấy sự bất lực của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng hướng thượng tự tu, tương lai phần hồn sẽ đạt được kết quả tốt.</p> <p>Kệ: Quy y hướng thượng tâm bừng sáng Giải tiến tâm linh tự luận bàn Đời đạo quy hành tâm tự tiến Cảm minh Trời Phật tự mình an.</p>
<p>Ngày 21 tháng 10 năm 1995 3) Hỏi : <i>Vui trong thanh tịnh là sao?</i> Đáp: Thừa vui trong thanh tịnh là trong tâm tư dứt khoát thát tình lục dục như duyên, thực hành đúng pháp, nghiệp tâm được phân giải minh chánh, phát triển ánh sáng từ bi của chính mình, làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết, hòa tan trong khổ, tâm tư thanh tịnh.</p> <p>Kệ: Phân minh đời đạo rõ thân mình Hồn vía chung vui thấu địa linh Thanh tịnh đạo đời không bỏ ngỡ Thực hành chánh pháp rõ hành trình.</p>	<p>Ngày 22 tháng 10 năm 1995 4) Hỏi : <i>Làm sao Bé có thể giảng thao thao bất tuyệt được?</i> Đáp: Thừa Bé tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại. Cần thực hành để phục vụ quần sanh, dẫn thân hành đạo, tự tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa.</p> <p>Kệ: Quyết tâm tu luyện tâm hành triền Chẳng kể gần xa quyết luyện Hiền Trí tuệ phân minh đường chánh đạo Cần khôn quy một tự mình xuyên.</p>
<p>Ngày 23 tháng 10 năm 1995 5) Hỏi : <i>Minh cảm thiên địa là sao?</i> Đáp: Thừa minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông mới cảm thức được nguyên lý của Trời và Đất, xuất ngôn lúc nào cũng tròn vo.</p> <p>Kệ: Khai thông trí tuệ ý tròn vo Học hỏi không ngừng khởi dẫn đo Thức giác chơn hồn tu tự tiến Cảm minh thiên địa chẳng còn lo.</p>	<p>Ngày 24 tháng 10 năm 1995 6) Hỏi : <i>Tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt?</i> Đáp: Thừa tịnh khẩu, hành pháp đứng đắn tự khôi phục nội lực rất tốt. Ngược lại nói chuyện lung tung không đường lối rõ rệt rất hại cho tâm lẫn thân.</p> <p>Kệ: Thực hành nội lực thức chuyên cần Giải tỏa phiền ưu tự xét phân Đời đạo thực hành trong thức giác Chẳng còn mê loạn tiến cao tăng.</p>

Ngày 25 tháng 10 năm 1995

7) **Hỏi:** Tu sao mới chứng minh mở bộ đầu?

Đáp: Thừa tu thiên tự cảm thấy rút bộ đầu và nói rộng bộ đầu trong thanh nhẹ, không còn bận tâm nữa, dễ hòa với tất cả mọi người, tâm tư không còn eo hẹp nữa, phân giải mọi điều quy không.

Kê:

Chẳng còn lý luận lòng vòng
Trí óc vui minh chẳng phập phồng
Quyết định một lòng tâm thẳng tiên
Từ bi rộng mở chẳng còn mong.

Lời Vàng Tiếng Ngọc

Chơn Như

Bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn rồi tôi trả lời luôn.

Nguyên căn của phần hồn không động chưa nhiễm trần thì đó là chơn như. Còn bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, cư trần nhiễm trần bây giờ trở lại chơn như làm cách nào. Cho nên chúng ta đang làm đây, đang khai mở nè, những sự phức tạp nè, bụi bặm nè, có hột xoàn mà để cho nó đóng bụi thì hột xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi nè, ngày này chùi, sớm mai chùi, chiều chùi, sáng chùi, tối chùi, chùi mãi, chùi cho nó trở lại chơn như, thanh thân sáng suốt, không phải mình tán thưởng rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên đó, những người ở xung quanh, các giới mà nó muốn bám vô hột nào giờ, bây giờ tự nhiên nó ly khai ra, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm đó là cư trần nhiễm trần, nó bám sát vô trong cái chơn như, nó làm cho nhiều động, mà có cái sự sáng suốt, nó lợi dụng cái sáng suốt, rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy, té ra lực căn lực trần đã làm bậy, chớ cái sự sáng suốt không làm bậy, lực căn lực trần đã làm bậy. Rồi nó đổ thừa là chủ nhơn ông làm.

Ở đời chúng ta cũng vậy, một cái vị trí của chơn như và của cha mẹ. Ở trong gia đình, một người cha lúc nào cũng muốn làm một người nghiêm phụ, một người cha ở trong gia đình thì muốn cái nào cũng trong sạch, cái nào cũng đàng

hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chơn chánh của người cha muốn truyền cho người con lại không được, nó lợi dụng, rồi này kia, kia nọ, rồi nó nói lu bù, nó nói cha tôi kêu như vậy đó, nó mượn thể lực của cha nó, nó làm đủ chuyện tâm bậy tâm bạ, đối với người ở trong nhà nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lực căn lực trần nó cũng biến hóa ra nó nói, chủ nhơn ông muốn vậy đó, bây giờ muốn coi xi-nê⁽¹⁾, cái nó rử một chặp⁽²⁾ đi xi-nê, muốn đi làm bậy, muốn đi chơi bời nó cũng rử đi chơi bời, thành ra mất cái chơn như. Bây giờ chúng ta tu ở đây chúng ta sửa, giải tỏa cái phức tạp, nó đã nhiễm từ năm này tới tháng kia, bây giờ giải tỏa từ bộ đầu, từ cơ cấu một, nó đã nhiễm từ lâu rồi. Cái cơ cấu của bản thể mình là Tiểu Thiên Địa là một quốc gia chứ không nhỏ, mà bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô trược quá nhiều. Cho nên mình phải cương quyết thanh lọc từng ly, từng tí mới được, phải cần mật thanh lọc mới được. Cho nên các bạn đã dày công và chấp nhận tự sửa, tự tu, đó là các bạn đi tới cái cần mật và sửa chữa ở bên trong, lần lần nó mới trở về không động. Cái tâm hồn các bạn không động, bất cứ sự nhiễu động nào ở trước mặt, bất cứ những sự quyến rũ nào ở trước cặp mắt, chuyển qua lỗ tai của các bạn, các bạn

¹ Ciné.

² Chặp: Chập.

cũng vẫn điềm nhiên không động, cũng giữ trong trắng như cái hột xoàn bóng nhoáng kia, thì nó trở về chơn như chớ có gì đâu. Như lai nó cũng vậy, nguyên lai của nó là không động, nhưng mà nhiệm trần nó lại thuộc loại động, bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa đi trở về như lai, đi trở về chơn như. Cho nên chúng ta không có làm cái gì hơn hết, chớ không phải chúng ta làm cái gì để nó mất cái chơn như của chúng ta. À, nó mất cái ô trước thì có, chứ cái chơn như của chúng ta không có người nào bị mất hết, cho nên các bạn tu một thời gian rồi, các bạn thấy cái này, cái kia, cái nọ, các bạn bắt tín nhiệm, lên trên kia, các bạn thấy này kia, kia nọ, ban đầu thấy ông Tiên đó hay, ông Phật đó hay, rồi cuộc rồi một thời gian, các bạn coi mấy ông đó cũng không có cái gì hết, tại sao? Vì các bạn không có nhiệm nữa, các bạn đã trở về với cái chơn như của các bạn rồi, các bạn đâu có nhiệm cái sự hay huyền bí của người khác nhưng mà các bạn chỉ nuôi dưỡng cái sự sáng suốt càng ngày càng tăng trưởng lên, nó tiến về cái không động, sáng suốt cực thanh, cực tịnh, thì nó đâu có bị sự quyền rũ của một vị Tiên, hay một vị Phật, hay của một vị ở thế gian nữa, hay là một cái bông hoa cây cỏ, không có cái vụ đó, nó đi tới cái không động. Cái đà tiến từ đây lên đó, thì chúng ta nhờ đâu này, đâu kia, đâu nọ rồi cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó để mà đi, đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chơn như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta tu ở đây là hoàn toàn thoát ly cái phàm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trước, sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp chứ không phải bây giờ và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về Vô Vi, đây rồi nó đi tới không động, hỏi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy, nó bắt bẻ người ta rồi, rồi bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó, nó cũng coi cái đó không có ra gì, bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó, nó đã lấy cái trung tim điện quang làm cái chánh pháp và cái nơi thuận tiến đi lên trên, nó đâu có cần lấy cái phàm tâm, mà so đo với thiên hạ, thì tự nhiên họ nói gì nói, nó không động, vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người đều phải trở về cái vị trí chơn như của nó, nó không chịu rời bỏ cái vị trí, bây giờ nó có tiêu hao 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái vốn liếng của nó, đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại, ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn, các bạn thấy đâu dám nói là các bạn không sai lầm không, đều là sai lầm, làm cái ông gì

đi nữa, cũng có sự sai lầm ở trong đó, bị quyền rũ bởi ngoại cảnh, bị quyền rũ bởi thất tình lục dục trong nội tạng, trong cái Tiểu Thiên Địa này, nó đang giựt dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác, té ra đó không phải lỗi của vợ, không phải lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta, lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điện sáng suốt chơn như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử, cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này thấy nó khó khăn, càng ngày tu càng cao, càng nhẹ thì thấy càng khó khăn, nhưng mà sau cái khó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng. Các bạn nắm vững tinh thể hơn các phương pháp khác. Các phương pháp khác, nó có thể làm cho các bạn vì lẽ này, vì lẽ kia, vì lẽ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình không lo sửa, đi lo chuyện bao đồng⁽³⁾ của người khác, cái đó nó còn khổ thêm. Các bạn tu ở đây, sửa đi tới trọn lành, các bạn mới ảnh hưởng người khác, diu dắt cho họ thoát khỏi cái trần tục, đó là cái chuyện cao quý của mỗi một phần hồn đang khao khát và mong ước đạt được một cái ngày như đức Phật và những vị đó đã đạt. Thì bây giờ chúng ta đang thực hành đây thì chúng ta không có nên chán nản và không có nên dùng cái lý luận nói nhưng mà không hành. Chúng ta hành đi, hành đi rồi chúng ta thấy. Tôi đã nói rằng tất cả là ta sai, ta ngu dốt, ta đen tối, chớ không có ai đen tối hết. Mọi người đều biết tìm hiểu cái sự sai lầm của mình thì thế giới này là thiên đàng ở trước mắt của tất cả mọi người. Nội tâm chúng ta không có hòa bình, hô hào hòa bình không có được, cho nên phải sửa, mọi người phải sửa. Chúng ta cố gắng sửa đây, mọi người chúng ta đã thấy khổ rồi, thức giác rồi, khổ nhiều năm rồi, mang cái bản thể động loạn, hai mươi bốn tiếng đồng hồ biết bao nhiêu cái trận đồ xuất hiện trong đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta bất ổn, cơ thể bệnh hoạn, tâm trí nghèo nàn, sự tối tăm nó che lấp tư tưởng của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta phải quật khởi đánh đổ tất cả những phức tạp xâm chiếm đó trở về với chơn như, mới tìm tới cái pháp giới, đó là vĩnh cửu, vô sanh vô tử.

Bạn đạo: Chơn như và như lai có khác nhau chỗ nào, như lai có phải là như nguyên lai không?

Thầy: Như nguyên lai, chơn như cũng vậy.

Bạn đạo: Thì trong những phương pháp thiền, tất cả mười mấy phương pháp thiền viết ở trong sách

³ Bao đồng: Đồng dài, lung tung nhiều thứ.

truyền lại, thì có môn pháp như lai là khác, môn pháp chơn như là khác. Môn pháp chơn như là môn pháp cuối cùng để mà tu thiền pháp pháp cho Vô Vi. Vậy hai cái có lẽ có khác gì nhau?

Thầy: Không có khác chi, bây giờ mà ông đọc hết, coi trở lộn lại, mà qua cái lời nói của tôi đây rồi ông so sánh trở lại không có khác cái nào hết. Họ cắt nghĩa tựa tựa, tựa tựa vậy thôi. Nhưng mà những ông đó ông biết, ông làm ra có nhiều phổ biến thấp để cho cái giới thấp người ta theo, người ta mở. Còn ở đây mình cắt nghĩa một lần một, tuyệt đối đi tới, thì tự nhiên hai cái nó đi cũng vậy thôi. Như lai, chơn như nó cũng vậy thôi. Bởi nguyên căn của nó vậy là nó phải trở về cái vị trí đó. Nhiều sách vở lắm, nhưng mà người ta không chịu coi, người ta không để ý rốt cuộc cũng vậy à. Tôn giáo nào, bây giờ tất cả các tôn giáo nào, mà người ta viết ra cái sách là cái ngụ ý người ta hay lắm. Ai cũng muốn đi cho con người tốt, ai cũng muốn cho họ trở về thực trạng của họ, ai cũng muốn đem cho mỗi người tự giải tỏa những sự phức tạp, ô trược đã thâm nhiễm⁽⁴⁾ trong đầu óc của họ. Đi cho nó tới bình thản muốn đời an lạc. Không có tôn giáo nào xấu mà những ông đấng đạo rồi, ông viết nhiều cái câu thâm cao mà người phàm không thấy được, rồi họ đặt cho ông này ông Phật Như Lai, ông kia là ông này, ông kia là ông nọ, rốt cuộc ông nào cũng vậy đó thôi, đi vô cái giới thanh tịnh bất động chứ có cái gì đâu. Không có cái tôn giáo nào xấu hết nhưng mà con người, họ bày ra, rồi một người lý luận một thứ, người lý luận một thứ, rồi rốt cuộc chán ngán bỏ, kẹt. Chứ còn đảng này mình không có cái lý luận đó, đảng này thực hành, hồi hôm ăn được không, ngủ được không, bây giờ công phu như vậy, làm như vậy ngủ khỏe không, khỏe mình làm nữa, mai khỏe nữa làm nữa, một khỏe nữa làm nữa, có nhiều đó mình làm, mình ăn của trời đất, mình không có dựa vô ai hết. Các bạn ăn cái thanh khí điển của trời đất là cái kho vô tận để dưỡng nuôi các bạn, tuy rằng gia đình nghèo khổ, nhưng mà mình lo mình tu, mình sửa, mình lấy thanh khí điển để bồi bổ cho ngũ tạng, lấy cái thanh khí điển từ trung tim bộ đầu để hóa giải cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, cái đó còn hơn ăn yến, ăn sâm. Ăn yến, ăn sâm cho nó bổ cái mặt ngoài thôi nhưng mà cái trí nó ngu dại, ý lại về cái chuyện phàm trần làm sao nó tiến được. Còn cái này không, nó tự tu, tự tiến, tự khai thác, nó về nó tận hưởng cái nguyên căn điển

quang, thanh điển xứ của nó để nó hưởng, nó có lương thực sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cho nên những người ở đây chịu đi tới cực độ đau khổ, rồi họ chán đời, họ ngồi họ tu một đêm, họ hần học tu hoài, tu hoài, tu cho nó chết đi, cũng như tính học cái pháp này như là tự tử vậy đó, sáng cái mặt mày họ tươi tắn, họ được hưởng cái thanh khí điển quá nhiều. Còn người đời, họ không, họ ỷ lại, cũng ăn nhiều điển nhưng mà chuyển qua vật chất, chậm trễ, à vô rồi, chờ nó biến hóa, chờ nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc nó chậm. Cái này ngồi hít một hơi thì cái thanh khí điển vô nó hóa giải hết. Tôi nói, sau một thời công phu, các bạn dìm mặt mày tươi tắn, người nào mà họ chê xấu, thiệt xấu làm một thời rồi, mình cũng thích cái mặt mình à, sáng suốt, mà nó thanh tịnh, nó giải tỏa bất cứ những sự lo âu phức tạp, vì nó kèm chế nó được rồi, nó ngồi cho nó thanh tịnh rồi, hồi trước nó muốn ngồi năm phút cũng không được nữa, mà bây giờ ngồi một tiếng đồng hồ nó cũng ngồi được, nó thấy nó sung sướng lắm. Nó thấy, nó biết có cái đường lối rõ ràng, để tự khắc phục và giải tỏa những sự động loạn đang ứ đọng của những cái uất khí của nội tâm, thì nó thấy nó hãnh diện, nó thấy nó có cơ hội trở về với nó. Còn bây giờ nó nhờ ai đây nữa bây giờ, thấp nhang thì chúng ta ông bà thấp tới bây giờ, thấp nhiều lắm rồi, quý gối lạy, tối nào cũng lạy tứ phương hết, ông bà chết rồi chúng ta tiếp tục cũng làm nữa.

(còn tiếp)

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 14/4/1974)



⁴ Thâm nhiễm: ăn sâu.

Sinh Hoạt Bạn Đạo Thế Giới

Thông Báo Bầu Chọn Ban Tổ Chức “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp”

Ban Tổ Chức (BTC) “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**” xin thông báo đến cùng toàn thể quý bạn đạo chương trình bầu chọn lại **Ban Tổ Chức Đại Hội** cho nhiệm kỳ **2014 - 2018** như sau:

- Thời hạn ghi danh ứng cử hạn chót, ngày **1 tháng 8 năm 2014** đã qua.
- Ban Tổ Chức đã nhận được 1 đơn đại diện ứng cử viên **Lê Thành Lợi** (*Nhiệm vụ điều hành tổng quát*) và bản tự thuật quá trình hoạt động trong cộng đồng Vô Vi của anh được kèm chung với thông báo để bạn đạo tìm hiểu trước khi quyết định bầu chọn.
- Danh sách liên danh ứng cử BTC “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**” nhiệm kỳ **2014-2018** :
 - Liên danh đương nhiệm BTC “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**”.
 - Liên danh ứng cử viên do bạn đạo Lê Thành Lợi đại diện.
- Mỗi một lá phiếu bầu, bạn đạo chỉ có thể chọn 1 liên danh.
- Mỗi bạn đạo tham dự **Đại Hội** sẽ nhận 1 phiếu bầu được kèm trong cầm nang và sẽ được BTC thu nhận công bố trình lên Đức Thầy và bạn đạo kết quả trong ngày **Đại Hội**.
- Ứng cử viên được đắc cử sẽ tiến cử thành viên trong Ban Điều Hành tiếp tục thực hiện chương trình “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**” Vô Vi hằng năm.

Ban Tổ Chức chúng con xin kính trình lên Bề Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy chương trình bầu lại Ban Tổ Chức “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**”. Chúng con kính xin Đức Thầy soi sáng và minh chứng để bạn đạo có thể bình chọn được một **Ban Tổ Chức** thành tâm phục vụ, một lòng trung tín với Đức Thầy tiếp tục việc tổ chức “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**” Vô Vi hằng năm một cách trật tự đúng theo tôn chỉ và đường hướng phát triển Vô Vi mà Đức Thầy đã chỉ dạy.

BTC hy vọng việc bầu chọn lại BTC cho nhiệm kỳ **2014-2018** sẽ đáp ứng ước mong và nhu cầu cũng như thể hiện tinh thần dân chủ của bạn đạo Vô Vi trên thế giới.

Kính thư,
BTC “**Đại Hội Du Hành Đạo Pháp**”



Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm Ân Tổng Kinh Sách, Đặc San

Ân Danh	Việt Nam	\$5,000,0000	Đồng
Phùng Ngọc Tuyết	Việt Nam	\$1,000,0000	Đồng
Nguyễn Đức Hạnh	USA	\$100	USD

Mọi phát tâm đóng góp liên quan đến việc ấn tổng xin vui lòng liên lạc về email : kinhsachvovi@gmail.com

Phát Tâm Ân Tổng Xin Điền:

- Tên Họ :
- Địa chỉ :
- Email :
- Điện thoại :
- Phát tâm số tiền :USD, CAD, EUR, AUD
- Check money order xin đề: **VoVi Friendship Association of New York**

Và gửi về địa chỉ:

**VoVi New York
118 Pheasant Cir
Brentwood, NY 11717**

Kính thư,
Ban Kinh Sách



Tâm Sự với Đức Thầy

Vấn Đạo qua Internet

Thiền đường Lý-Moore. Virginia

Chúng con có một số câu sau đây xin thầy chỉ dạy:

Hỏi: Nếu nhà có basement dùng làm thiền đường, ngoài việc đặt kiếng Vô Vi ở phòng khách có cần đặt thêm kiếng Vô Vi nơi thiền dưới basement không?

Đáp: Chỗ thiền phải đặt kiếng.

Hỏi: Nơi phòng khách có đặt kiếng Vô Vi, con ngủ ngoài đó có thất lễ không?

Đáp: Không sao hết, niệm Phật, ráng tu thôi.

Hỏi: Nhà con có tấm kiếng Vô Vi do bạn đạo ở trợ thỉnh và để lại cho con sau khi dọn đi, con coi như là để trưng tuy nhiên vợ con có lạy kiếng nhưng không cảm thấy điển, xin thầy chỉ dạy con phải làm sao? Tấm kiếng đó có hiệu lực không?

Đáp: Cửa người nào người đó giữ. Nếu họ không dùng nữa thì kiếng không còn hiệu lực.

Hỏi: Vị trí phòng khách nhà con không thể đặt kiếng Vô Vi đối diện cửa sổ được, con có thể nào đặt dọc bên tường không?

Đáp: Được, có người tôn kính lo lắng là được.

Hỏi: Ngày xưa con có làm một tấm kính Vô Vi bên California, dọn qua Maryland con không thể đem theo được và đang để trong garage nhà cha mẹ con bên Cali. Con có thể nào đặt một tấm gương Vô Vi khác bên này không?

Đáp: Có thể đặt cái mới và mời bạn đạo đến chung thiền. Nên siêng lạy thì kiếng sẽ có hiệu lực.

T/T Holland, anh THH

Hỏi: Thưa Thầy, con tên là Thái Hỷ Hòa ở Holland, nay bị gãy tay phải đang điều trị. Con muốn tiếp tục hành pháp, nhưng con phải chọn cách nào:

- 1) Soi hồn 1 tay, kế làm PLTC và Thiền Định.
 - 2) Tạm bỏ Soi hồn. Chỉ làm PLTC và Thiền Định.
- Kính xin Thầy chỉ dạy, con xin đa tạ Thầy.

Đáp: Một tay làm Soi Hồn, còn tai kia nhét bông gòn.

T/Đ Tứ Thông, anh ĐTH

Hỏi: Kính thưa Thầy, người đời thường nói con gái nhờ phước cha con trai nhờ phước mẹ. Điều này có đúng không? Nếu đúng xin Thầy giảng giải thêm. Con xin cảm ơn Thầy

Đáp: Đúng, người cha phải ăn ở đạo đức thì mới gả được chồng tốt. Còn người cha không đạo đức, thì con gái có thể bị gian truân, vạn sự không thành.

T/Đ Qui Hội Tâm Linh, chị MK

Hỏi: Kính thưa Thầy, dù biết có luật nhân quả báo ứng, có luật tiến hóa tự nhiên, không thể cưỡng cầu gượng ép, nhưng trong những trường hợp nào người tu Vô Vi vẫn nên cầu xin cầu nguyện cho vạn vật còn sống hay đã qua đời? Xin cảm ơn Thầy.

Đáp: Người tu Vô Vi thực hành đứng đắn có đức năng dồi dào, thì điện năng càng mạnh càng đủ sức hướng độ vạn linh.

T/Đ Thiên Thức, Em T

Hỏi: Thưa Thầy, Thất tình lục dục là gì?

Đáp: Thất tình lục dục thể hiện từ tâm tánh hướng về đâu sẽ phát triển về đó, nhìn thì thích nhìn nhiều, khi nghe thì thích nghe nhiều, khi nói thì lại nói nhiều... Mắt mũi tai miệng biến thành ý dục, bị gò bó, phần hồn khó tiến hóa.

Một bạn đạo thuộc T/Đ Thiên Thức, PT

Kính gửi Ban VôViLED,

Chủ nhật vừa qua (3/12/95), tôi có đến T/Đ Thiên Thức để tham dự buổi thiền chung và tham gia học hỏi Mục Bé Tám. Mục Bé Tám hằng tuần thật là hữu ích cho chúng tôi và giúp chúng tôi được mở mang thật nhiều về vấn đề tu học. Chúng con kính xin cảm ơn đức Thầy đã không quên chúng con và luôn luôn bằng mọi cách cứu giúp chúng con và chúng tôi cũng xin đa tạ các anh chị trong ban biên tập VôViLED đã hy sinh ngày giờ và công sức để đem lại tiếng nói và những lời dạy bảo của đức Thầy truyền đi khắp năm châu bốn bể.

Sau đây con có câu hỏi kính xin đức Thầy cho lời chỉ dạy:

Sau buổi học hỏi Mục Bé Tám vào ngày chủ nhật nói trên, anh Lạc H/T Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ có

thông báo cho chúng con là: để tránh cho dư luận bên ngoài hiểu lầm, xin những bạn đạo đi tham dự buổi sinh nhật của đức Thầy sắp đến xin đừng tiết lộ ra bên ngoài. Anh Kiệt trong Ban Quản Trị HAHVV và là cựu phó H/T HAHVV có hỏi anh Lạc là ý kiến này do anh đưa ra hay là ý của Đức Thầy. Anh Lạc trả lời là như trường hợp sư cô Thanh Hải có tổ chức buổi tiệc gì đó và có cho tiền ký giả v.v..... con không biết nhiều về việc này, nhưng con thấy việc anh chị trong ban tổ chức đã xin phép cũng như thỉnh ý Đức Thầy cho phép tổ chức mừng Sinh Nhật Thầy để chúng con được gần gũi và chung vui bên cạnh Đức Thầy là một vị Án Sư, một vị cha già đã hy sinh vô bờ bến cho tất cả chúng con là một việc hoàn toàn khác xa câu chuyện của anh H/T nêu ra. Con thiết nghĩ trên đất nước tự do Hoa Kỳ việc tổ chức sinh nhật cho một vị Thầy của mình dù của một tôn giáo nào là điều không nên sao ????

Kính cảm ơn Đức Thầy.

Một bạn đạo T/Đ Thiên Thức, Phong Thạnh

Đáp: Xứ tự do đi đứng phải đảng hoàng, việc làm do bạn đạo tổ chức là điều hợp pháp. Nếu làm bất hợp pháp thì mới lo sợ. Người tu Vô Vi chỉ hướng về tâm linh mà tự tiến, không phá hoại bất cứ ai, điều đó không nên lo sợ. Người tu dứt khoát sự tham lam, không eo hẹp vì đồng tiền, dứt khoát hướng về hạnh đức để tự cứu. Du lịch là để mở trí cho hành giả và để họ cảm thức được sự trật tự của người chưa tu đã làm được nhiều chuyện. Ngược lại, người keo kiệt chỉ tự hủy hoại tâm thân mà thôi. Bệnh nan y thường phát xuất từ những khối thần kinh keo kiệt, trí không mở, tâm không sáng, oan uổng cho một kiếp làm người. Biết được luật nhân quả thì phải biết sử dụng công sức của mình mà học hỏi đến vô cùng, không phạm luật Trời, và bản thân được an lạc. Ngược lại cướp của thiên hạ mà xài phí, không giúp ích cho bản thân, tức là phần hồn sẽ bị đọa địa ngục. Tu phải làm sao tâm thân nhẹ nhàng, vui trong thanh tịnh thì phần hồn mới được về trời. Sống không vui, thì chết chỉ khổ vì tội keo kiệt, không chịu dần thân trên mọi lãnh vực để học hỏi. Phần hồn sẽ trì trệ và không tiến hóa nhanh chóng được.



Thi Ca của Đức Thầy

Sàigòn, ngày 10 tháng 7 năm 1977

Hào quang chuyển hóa minh tâm giải
Trí điển phân minh tự tiến hoài
Năng lọc, năng hành, năng thức giác
Khổ không thấy khổ lý an bài.

An bài duyên cảnh thế sanh
Chăm lo tự sửa tự hành mới nên
Căn nguyên đã sẵn có nền
Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật Trời
Thanh cao tiến hóa sáng ngời
Hào quang hòa cảm lập đời văn minh
Cơ hình tạm bợ duyên tình
Hồn xinh lại đạt tâm linh đời đời
Lý kia chuyển hóa tuyệt vời
Tâm kia tự sửa tự dùi dâm ô
Tiến lên thắng cảnh hư vô
Hòa đồng các giới cơ đồ dựng xây
Quyết tâm tiến giác hằng ngày
Mượn đời minh đạo vượt mây tiên hòa
Càng tu càng tiến càng xa
Văn minh thượng giới vui hòa nơi nơi
Khai thông minh cảm Đất Trời
Tâm người tự giác sáng ngời một bên
Chơn tâm sẵn có tạng nền
Tiến lên tự hưởng lập đền giải tâm
Huyền cơ tiến giải thậm thâm
Tầm đường tự tiến, khỏi lầm khỏi sai.

Luong Sĩ Hằng - Vi Kiên

THIÊN ĐƯỜNG DU KÝ (tiếp theo)
của Thánh Hiền Đường

Dịch Giả *Đào Mộng Nam*
Minh Giải *Lương Sĩ Hằng*

Hồi Mười Lăm (tiếp theo)

ĐẠO CUNG ĐÔNG HOA LẦN THỨ TƯ

THĂM CÂY NGUYÊN LINH CỦA CHÚNG SINH

...

Dương Sinh: Cây này hoa rất đẹp, song cành lại bị gãy, không rõ vì nguyên nhân gì?

Đế Quân: Đây là hoa đạo chúng sinh, chúng sinh bình thường có vừa đủ tuệ căn, song hoa đạo thì lại nhiều quá độ, do đó mà hoa cành phân tán, nếu như giữ vững căn cơ, chăm lo tu sửa, sẽ đẹp để tựa hoa cấm bình ất có thể thành được nhánh dương liễu nơi bình Tĩnh Thủy đựng nước cam lồ mà đức Quán Âm thường vẩy để cứu độ chúng sinh.

Dương Sinh: Đệ tử thấy cây nguyên linh kia mọc cao lớn, cành lá tốt tươi, hoa trái lại nhiều, không rõ vì sao?

Đế Quân: Đó là cây nguyên linh của chúng sinh có công lớn với Thánh Hiền Đường, có thể nói đã là một với Nguyên Lão, bình thường âm thầm tu luyện, nên đã đạt được khá nhiều công quả, mong rằng sẽ gắng chăm chỉ tu luyện thêm để thành đạo quả.

Dương Sinh: Cây nguyên linh bậc trung này lá tốt nhưng quả còn xanh không rõ nguyên nhân tại sao?

Đế Quân: Cây đạo này của chúng sinh từ khi vào cửa Thánh tới nay, chịu khổ cực, nhận chân công vụ, nên đã tích lũy được nhiều trái công đức, nhưng hãy còn xanh chưa chín, hi vọng sẽ cố gắng tu tiến hơn nữa. Bữa nay đi xem những cây nguyên linh tới đây kể như đã tỏ tường được khá nhiều, nếu như còn nguyên linh nào chưa tiết lộ, ngày khác có dịp tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm, những điều vừa kể ở trên, chỉ tạm cung cấp ít tài liệu để chúng sinh

tham khảo. Sự thành bại của việc tu đạo hoàn toàn tùy thuộc ở mỗi cá nhân, kẻ tốt không tu ắt sẽ đọa lạc, kẻ xấu gắng tu hẳn là đạt thành chính quả. Giống như trồng cây, chỉ việc coi xét mảnh vườn sẽ thấy trước được kết quả ra sao. Mong chúng sinh tu đạo chớ có thối chí, nếu như thất vọng sẽ chẳng chăm sóc được cây cối trong vườn, cỏ dại mọc đầy, cây khô héo, chứng tỏ là gốc đạo đã bị suy nhược, tương lai chẳng thể đạt thành chính quả.

Dương Sinh: Đức Đế Quân vì sứ mệnh hóa độ nên đã ân ban thật nhiều tình thương cho chúng sinh, công đức chăm nom săn sóc nguyên linh các sinh mệnh của đức Ngài quả là sâu dày và trải nhiều gian khổ.

Đế Quân: Vạn vật và tôi cùng chung một thể, mỗi hơi thở đều có sự tương quan, mừng lo cùng chung hưởng, hoa thở ra khí lành cho loài người hấp thụ, nhân loại thở ra khí trong cho cây cỏ hít hà, các loại sống trên mặt đất, nhu cầu giúp đỡ lẫn nhau thật là quá cần thiết, tạo hóa đã thần kì song sự giúp đỡ qua lại của vạn vật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu nói là ta dòm ngó tới chúng sinh chẳng khác nào nói chúng sinh cầu hưởng được nhiều phúc, trời đất tuy chẳng nói, song nhìn mặt mỗi người là có thể biết được tâm tính, mỗi hiện tượng chuyển biến đều không có ngôn ngữ để trình bày. Nhìn hoa nở là biết mùa xuân đã về, lá rụng là biết mùa thu đã sang, kẻ câm không nói được song có thể dùng tay múa may để bày tỏ điều muốn nói, cho nên tâm truyền thẳng lời nói. Gió mưa sấm sét tinh cầu biến hóa, đó cũng là lòng trời muốn chúng tỏ cùng chúng sinh để kể

trí biết được khí sắc của người, để kẻ tu đạo hiểu rõ sự biến hóa của trời đất mà hành động tới lui không sai chệch. Những điều vừa nói trên hẳn là đã mở trí cùng giúp cho tâm linh của chúng sinh tiến tới cảnh thiên đường an nhiên lí tưởng. Bây giờ để dẫn chúng cho thấy được sự thật, ta hướng dẫn Dương Sinh đi tham quan cảnh nguyên linh của các chúng sinh đã trở về sống nơi nguồn cội.

Dương Sinh: Cảm tạ lòng thương của đức Mộc Công, chúng sinh dưới gầm trời phước đức lắm mới được nghe ngài thuyết pháp, chắc chắn họ sẽ reo mừng cảm kích tin tưởng tuân theo, đạo lớn chung cùng một thể, quả là chân lí vô cùng thực tiễn.

Đế Quân: Trời tức là cha mẹ, người là con do thần hóa thân, hiểu người tức hiểu trời, cha trời luôn luôn mong các con dưới chân mình được sung sướng, nếu chẳng may con phạm tội, bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt, khi trở về cha mẹ lại vui mừng thiết tiệc tẩy trần, giải nguy cho. Do đó, nhân gian chớ làm nghĩ là thiên đường quá xa, nếu như có kẻ tội ác đày mình chỉ cần sửa đổi, sinh mệnh mới ắt sẽ nảy mầm lớn mạnh và thiên đường cũng sẽ đón rước lên. Chúng sinh dưới gầm trời tuy có rất nhiều người thành tâm tu đạo song tình hình của giai đoạn sau khi thành đạo đều hiểu một cách lơ mờ, hoặc mù tịt, hôm nay tôi đem sự tình bày tỏ để chúng sinh được rõ. Dương Sinh hãy đi theo tôi.

Dương Sinh: Đi theo đức Đế Quân, cảm thấy gánh thì nặng mà đường lại xa, Thần Thánh phía sau lưng lại đang đuổi tới. Phía trước đột nhiên xuất hiện một số người phong thái hết sức phiêu dật, có kẻ tọa thiền dưới gốc cây, có kẻ thành thoi đi đi lại lại, nét mặt người nào người nấy đều lộ vẻ vui tươi, hào quang tỏa sáng trên đầu, giống hệt bức họa vô sầu vô ưu, quả là quá ham thích, xin hỏi đức Đế Quân, các vị tiên đó thuộc từng trời nào?

Đế Quân: Đó là chúng sinh tu đạo, sau khi đã liễu ngộ Đại Đạo Vô Cực, trở về được từng trời Ngũ Lão, họ đang tiếp thu thêm linh khí cho hào quang viên mãn để tiến tới cảnh giới Tam Thanh, hợp làm một với khí huyền huyền, chứng ngộ bản lai diện mục.

Dương Sinh: Nghe những lời dạy vừa rồi của đức Đế Quân, cảnh giới tối cao của đạo lớn cũng là nhất khí hỗn nguyên, nhưng tại sao “Bát Tiên” tức tám vị tiên vẫn thường giảng phạm lộ rõ tên cùng hình dáng, có phải đạo hạnh của các vị đó chưa hợp như nỗi với nhất khí huyền huyền chăng?

Đế Quân: Cõi trời u mật, không thể dùng năm ba lời nói mà nói hết được, đạo quả của Bát Tiên đã

trung hợp được Tổ Khí Huyền Huyền, như Phật nói: “Cùng hợp làm một” (*Nhất tương hợp*) là các vị đó đã có bản năng tương hợp lại còn có năng lực phân khai. Ý nghĩa của sự hợp với Tổ Khí Vô Cực tức Đại Đạo không phải là nhận chịu sự kềm chế của Vô Cực mà là có thể vượt thoát được sự trói buộc của Vô Cực, phân hợp tụ tan một cách tự nhiên. Tiên Thánh Phật khi đắc đạo, các ngài có thể sống tiêu dao ở mọi pháp giới, vì thân đã siêu thoát, không còn bị ràng buộc bởi các vật “Tâm ta không còn chấp vào vạn vật, vạn vật làm sao còn vây bủa nỗi ta” (*Ngã tâm bất chấp u vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu*). Các ngài sau khi li khai nhất khí huyền huyền có thể sinh hoạt một cách độc lập như con cái tới tuổi lớn khôn, tuy có cha mẹ nhưng không còn sống nhờ cha mẹ vì đã tự mình sinh sống. Đạo lớn không câu nệ vào một pháp nào, vì: “Phóng ra ắt tỏa ngợp bốn phương cùng trời đất, thâu lại thì lui về ẩn nơi kín đáo” (*Phóng chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc thoái tàng u mật*) Thánh Tiên Phật sau khi đắc đạo tuy đã thoát li khỏi sự trói buộc của khí số, nhưng vì các ngài còn nghĩ tới muôn vạn chúng sinh cần được cứu độ, do đó mà còn sinh hoạt trong cảnh khí số, cho nên mới đi chu du các tầng trời để gần gũi chúng sinh, để dễ dàng có dịp cứu độ chúng sinh, qua các hình thức giảng cơ bút để dạy đạo lí, đầu thai xuống thế gian đáp thuyên từ hoằng dương đạo pháp. Một người khi đã thành đạo, tâm nguyện của họ rất lớn rộng vì tu đạo là: “Lãnh sứ mạng cứu độ chúng sinh, không trốn chạy chúng sinh, phải thật gần gũi chúng sinh, không được xa rời chúng sinh”. Chỉ những ai trong lòng ôm ấp hoài bão trên mới thật xứng đáng là vị thầy của chúng sinh. Còn những danh hiệu Tiên Thánh Phật chỉ là giả danh, ví như một kẻ quyền cao chức trọng, nhưng tới lúc cởi bỏ mũ mão cân đai há lại chẳng biến thành thường dân sao? Chúng sinh chớ nệ vào những hình thức đó mà vội đem lòng kính nể mong gần gũi họ ngay, bởi Tiên Phật với người cùng chung một dáng vẻ nên ta phải xét cho tường. Còn như nếu ta quá hoài nghi sợ sệt tránh xa cũng tự đánh mất cơ hội kết duyên cùng Tiên Phật, đã không lãnh hội được những điều Tiên Phật dạy mà còn mất luôn cả cơ hội để ta có thể trở thành Tiên Phật. Tiên Phật chân chính luôn luôn tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi chúng sinh, hóa độ chúng sinh, vì Tiên Phật nuôi hi vọng tất cả chúng sinh đều có thể trở thành Tiên Phật. Như bữa nay Dương Sinh thấy các vị Tiên Phật đều có linh khí phi phạm và hào quang ngời tỏa, linh khí của các vị đó hoàn

toàn quang minh vì đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, sau khi thành đạo, sức đạo phát huy vô cùng lớn, nguyên linh hợp nhất với linh khí hỗn nguyên, các vị đó sẽ tùy duyên hiện thân hóa độ chúng sinh. Sở dĩ các ngài phải tới đây để bồi bổ thêm khí nguyên linh thì cũng giống như chúng sinh

ở thế gian, phải tham dự khóa huấn luyện nào đó trước khi thực thụ nhiệm chức, muốn cho tương lai được hoàn bị hẳn là phải biết thích nghi được với mọi hoàn cảnh, không hề sợ ma quỷ hãm hại, can đảm tiến lên.

(còn tiếp)



Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
DU HÀNH ĐẠO PHÁP 2013

§

Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

*Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm màu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quý tướng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Quy y Phật Pháp thành tâm tiến
Hương về Trời Phật óc sáng choang
Đẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên*

San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên



Phiếu Ghi Danh
Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế
DU HÀNH ĐẠO PHÁP 2013
 (Nhân dịp mùa “Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy”)
 Từ ngày 19.9.2013 – 23.9.2013
 Tại Montien Riverside Hotel
 Bangkok, Thailand

Mỗi gia đình chỉ cần điền một phiếu nếu ở chung phòng.

Chi tiết cá nhân (Xin ghi họ và tên giống như trong Passport)			
Họ: (Trường phòng)	Tên:	Tên lót:	
Ngày Sinh:	Quốc tịch:	Số thông hành:	
<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Họ:	Tên:	Tên lót:	
Ngày Sinh:	Quốc tịch:	Số thông hành:	
<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Họ:	Tên:	Tên lót:	
Ngày Sinh:	Quốc tịch:	Số thông hành:	
<input type="checkbox"/> Trẻ em dưới 12 tuổi (xem ghi chú)	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Địa chỉ:			
Thành phố:	Tiểu bang:	Zip Code:	Quốc gia:
Điện thoại:	Cell:	Email:	
Tên thân nhân trong trường hợp khẩn cấp cần liên lạc:			Điện thoại:

Bạn cùng phòng (nếu không đi cùng gia đình)			
1)	Thành phố:	Quốc gia:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ

Giá tiền cho một người - \$USD (Xem phần ghi chú về Đại hội)			
Đại Hội (19.9.2013 - 23.9.2013)	Phòng 2 người	Số tiền	
Người lớn	<input type="checkbox"/> \$400	\$	
Người lớn (dành cho bạn đạo Việt Nam)	<input type="checkbox"/> \$375	\$	
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với 2 người lớn (xem thêm phần ghi chú)	<input type="checkbox"/> \$150	\$	
Đêm khách sạn trước hoặc sau Đại Hội	Số đêm trước Đại Hội (17.9, 18.9)	Số đêm sau Đại Hội (23.9, 24.9)	
Phòng 2 người (Chọn những đêm ở thêm)	\$40 / 1 người	<input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24
Đưa/đón từ phi trường đến khách sạn (Xem thêm phần ghi chú)	Khứ hồi	Một chuyến	
	<input type="checkbox"/> \$25	<input type="checkbox"/> \$15	\$
BangkokTour 1 ngày (23.9.2013) (Xem thêm phần ghi chú)		<input type="checkbox"/> \$70 (*)	\$
Tổng cộng			\$

Đóng tiền (Xem phần ghi chú về việc đóng tiền và giữ phòng)	
Gởi kèm theo Phiếu Ghi Danh	\$100
Trước ngày 20 tháng 4, 2013	Số tiền còn lại.

Chi phiếu, Cashier Check hay Money Order xin gửi về trường ban Ghi Danh và ghi trả cho:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK

Hủy bỏ ghi danh	
Từ ngày 20.4.2013 – 19.5.2013	Hoàn tiền 100%
Từ ngày 20.5.2013 – 19.6.2013	Hoàn tiền 50%
Sau ngày 20.6.2013	Không hoàn tiền

Điều chỉnh chi tiết cá nhân / Thay đổi bạn cùng phòng	
Sau ngày 15 tháng 8, 2013	Khách sạn tính lệ phí \$50.00

Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2013

Ban Ghi Danh	Vùng Phụ Trách	Địa Chỉ Liên Lạc	Điện thoại/Email
Nguyễn Xuân Nhân	Germany (Đức quốc)	Kueferst. 13 Rauheim 65479 Germany	(49) 6142-929-361 vovi@live.de
Huỳnh Thiệu Tường	France (Pháp)		33-1-43 61 48 38 cb8ct@yahoo.fr
Nguyễn Hữu Lâm	USA (Hoa Kỳ) và các quốc gia còn lại	P.O. Box 92062 Portland, OR 97292-2062 USA	503-380-9307 Lamn11@gmail.com
Nguyễn Minh Châu	Việt Nam	118 Pheasant Circle Brentwood, NY 11717 USA	631-355-9873 vovinewyork@gmail.com
Trần Lý Thanh	Việt Nam	9809 San Diego Street Spring Valley, CA 91977 USA	619-928-1888 Thanhhoa43@yahoo.com

Ghi chú:

Phiếu Ghi Danh qua website:

- Quý bạn có thể lấy Phiếu Ghi Danh (PGD) từ website: voviphatphap.org
- Mọi thắc mắc về Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2013 xin email về: voviduhandhaophap@gmail.com
- Địa chỉ khách sạn: **Montien Riverside Hotel**
372 Rama 3 Road, Bangkoklo
Bangkok 10120
Thailand
Email: <http://www.montien.com/riverside/>

Đại Hội:

- Thời gian Đại Hội: từ ngày **19.9.2013** đến ngày **23.9.2013**.
- Giá tiền Đại Hội bao gồm các bữa ăn tại khách sạn:
 - 1 bữa ăn tối ngày check-in 19.9.2013.
 - 3 bữa ăn sáng, trưa và tối trong các ngày Đại Hội.
 - 1 bữa ăn sáng ngày check-out 23.9.2013
- Khách sạn Montien Riverside chỉ có phòng 2 người.
- Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng với cha, mẹ. Nếu đi chung với cha hoặc mẹ thì phải có sự đồng ý với bạn cùng phòng với cha hoặc mẹ.

- Ngày check-in vào Đại Hội: **19.9.2013**.
- Ngày check-out ra Đại Hội: **23.9.2013**.
- Các đêm ở trước hoặc sau Đại Hội bao gồm 1 bữa ăn sáng.

Đưa/đón từ phi trường quốc tế Suvarnabhumi (BKK) - khách sạn:

- Từ phi trường quốc tế Suvarnabhumi đến khách sạn Montien Riverside khoảng 40 phút. Ban Tổ Chức chỉ có hợp đồng với công ty chuyển vận để đưa/đón bạn đạo từ phi trường về khách sạn trong 2 ngày 19.9.2013 và ngày 23.9.2013. Bạn đạo tự túc di chuyển thì giá tiền xe sẽ mắc hơn.
- Các bạn đạo đến trước ngày 19.9.2013 hoặc ở lại sau ngày 23.9.2013 thì BTC sẽ có thông báo hướng dẫn cách thức lấy xe về khách sạn hoặc ra phi trường.
- Bạn đạo ghi danh đưa/đón sau khi đã có chi tiết chuyến bay (itinerary) thì xin gửi sớm đến BTC để chúng tôi làm danh sách đưa/đón.

Tour 1 ngày Bangkok:

- Giá tiền Tour \$70/1 người với số người tối thiểu là 30 hoặc nhiều hơn. Nếu số người ít hơn 30 thì mỗi bạn đạo sẽ phải trả thêm tiền sai biệt này và Ban Tổ Chức sẽ cho biết sau.
- Chương trình Tour: đi thăm vườn Nong Nooch, xem show Thai Culture Village, xem show Elephant và Monkey, thăm vườn trái cây..., có 1 bữa ăn trưa và sẽ về lại khách sạn khoảng 7 giờ tối.

Tour không có bữa ăn tối và đêm khách sạn cho nên bạn đạo tham dự Tour sẽ phải ghi ở thêm đêm 23/9 nếu cần. Những bạn đạo về lại quốc gia mình sau 7 giờ tối, xin xem lại giờ bay nếu còn đủ thì giờ ra phi trường trước khi ghi tên đi Tour. Chú ý: 7 giờ tối là giờ dự tính chưa kể sự kẹt xe nếu có vào giờ đi làm về. Ngoài ra bạn đạo nên tính thêm giờ trả phòng, giờ ra phi trường khoảng 40' và giờ có mặt tại phi trường trước giờ bay...

- Ngoài chương trình Tour trên, nếu bạn đạo muốn tham dự thêm những Tour tự túc khác, BTC sẽ thông báo và giới thiệu sau.

Đóng tiền và giữ phòng:

- Xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh sớm và đóng trọn tiền trước ngày **20.4.2013** để Ban Tổ Chức có thể giữ phòng đầy đủ cho mọi bạn đạo tham dự Đại Hội.
- Các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ đóng tiền Đại Hội xin liên lạc với Ban Tổ Chức để biết thêm chi tiết về việc chuyển tiền thẳng vào trương mục. Chú ý: Ngân hàng sẽ tính thêm lệ phí chuyển tiền vào quỹ của Đại Hội và bạn đạo sẽ phải trả thêm lệ phí này.



ĐƠN XIN GHI DANH ỨNG CỬ

Họ tên: Lê Thành LợiNam (X) Tuổi: 54 tuổi hợi
Thuộc địa phương, Thiên đường, Thiên viện: Thuộc trung tâm thiền Vô Vi Danmark
Hành pháp Vô Vi từ năm: 01/07/2000
Gia đình: Có vợ và hai con trai 24 /26 tuổi. Ra nước ngoài bằng đường biển 1980
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư, kỹ nghệ gia, nhà phát minh, nhà thơ, nhà tu thiền
Email: lethanhloi@hotmail.com Điện thoại: 004552243654

5. Nêu rõ xuất xứ địa phương và những chương trình phục vụ Vô Vi cá nhân.

Con Lê Thành Lợi bạn đạo Đan Mạch vào pháp 1 tháng 07 năm 2000. Tu hành thành tựu hơn 12 năm, con đã và đang phục vụ cho cộng đồng Vô Vi hơn 12 năm.

- Về cá nhân, đã bắt đầu đóng góp viết bài trên tuần báo phát triển điển năng từ năm: 2001 -2005 và cho đến nay 2013. (Xem thêm chi tiết trang kế)

- 2000-2006 Chủ thiền đường Đan Mạch.
- 2004- Có xin phép Đức Thầy trả lời thư tín giùm Thầy. Lúc này Thầy 80 tuổi. (xem chi tiết trang kế)
- 2005 Được BTC Thiên Viện Vô Vi Quốc tế Bảo lãnh sang Úc cùng Đức Thầy. (xem chi tiết hoạt động ở Úc trang kế)
- 2005 con có trình lên Đức Thầy và bạn đạo cuốn sách „Đường Về Thiên Quốc „
- 2005 con có viết ý kiến giúp đỡ thủ tướng Denmark, về tình trạng xung đột cả thế giới đạo hồi.
- **2007 xin Bộ Xã Hội**, cấp cho mượn căn nhà miễn phí và thành lập trung tâm phát triển thiền Vô Vi tại Đan Mạch. Con là hội trưởng.
- 2007 con có tham gia, thi diễn đàn thi thơ cùng 12 nhà thơ, nhà văn ngoại quốc, Trung Hoa, Thụy Điển, Đan Mạch và Việt Nam. (Xem thêm chi tiết ở trang kế)
- 2008 trong lúc Thầy bệnh nặng, con có xin phép Đức Thầy, cho con hốt thuốc trị bệnh Đức Thầy và trong thơ, con có viết, khuyên Bà Tám xuống tóc tu, cho Thầy mau lành bệnh, vì vợ chồng, chung một luồng điển. (Xem thêm chi tiết ở trang kế)
- 2009 con có giúp bạn đạo, giải trừ, quỷ hãm dọa bắt giết. (Xem chi tiết trang kế)
- 2010 Bà Tám bệnh nặng, con có viết thư xin b/đạo hùn tiền 5-10 Us giúp con vé máy bay, con sang Canada giúp Bà tám tu thành Phật. (Xem chi tiết trang kế)

- **2010 con có viết kế hoạch cho cả thế giới làm giảm chất phóng xạ CO2, có gửi lên tổng thống Mỹ Obama và thủ tướng Denmark.**
- **2010 con vẽ chương trình và ý kiến làm chặn đứng mỏ dầu bẽ, chảy tràn lan, 3 tháng trên biển tại vịnh Mexico, gửi lên hãng dầu hỏa British Petroleum.**
- **2011 con có vẽ chương trình kế hoạch, làm chặn đứng chất phóng xạ, lò nguyên tử xì hơi, bay ra ngoài không gian, sau trận sóng thần Tsunami, động đất ở Nhật Bản thành phố Fukushima.**
- **2012 sau khi khám phá ra, con người sống bằng điện năng và có thể luyện điện năng, ít bệnh tật, và có thể hy vọng sống trung bình 100 tuổi và hơn. Con có viết sách hai ngôn ngữ chứng minh và phổ biến cho đến nay 2013.(Xem chi tiết trang kế)**
- 2012 con là nhà thơ, người Việt Nam đầu tiên viết tập điển thơ song ngữ Việt/Đan.
- Trong tập điển thơ song ngữ, con viết những ý kiến xây dựng cho thế giới tốt đẹp và đóng góp những đề tài như sau: (152 đề tài nói về thế giới) Xem chi tiết trang kế.
- **Hiện tại thì con viết khoảng 5 cuốn sách, trong đó có hai cuốn viết bằng song ngữ Việt / Đan. Một cuốn là Điển Thơ, một cuốn là „ Trường Sinh Học“.**
- **Thi thơ thì con viết khoảng 1000 bài. Trong đó cũng có viết điển thơ song ngữ Việt/Đan.**
- **Con giúp một số người hết bệnh và thay đổi cuộc sống tốt đẹp.**

Về điển năng Tinh Khí Thần con có đầy đủ và có thể chứng minh như sau:

- **Tinh** rắn thì có thể chạy bộ hơn 10.000 km. 6 ngày 120 km.
- **Khí** mạnh mẽ thì có thể lặn một hơi 25 m. từ hồ này sang hồ kia.
- Mùa đông, con thường tắm ngoài tuyết. Mưa lớn thì con dầm mưa, chạy bộ, rất khoẻ.
- **Thần** mà thông thì có khả năng giúp được những vấn đề như sau:
- **Khả năng có thể giúp Cô Bác anh Chị bớt bệnh, hết bệnh.**
- **Khả năng có thể giải trừợc giùm cho Cô Bác, tu nhanh hơn và tu thành đạo.**
- **Khả năng có thể giúp cho Cô Bác Anh Chị tu, sống thọ thêm, hy vọng có thể trung bình 100 tuổi hoặc hơn. (Xem chi tiết trang kế)**

Khả năng thì con có bấy nhiêu. Nếu Ông Bà Cô Bác Anh Chị, thấy thích hợp thì nên ủng hộ.

Những lời thành thật ghi trên. Kính xin, quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thương tình hỗ trợ.

Sự hỗ trợ của quý Cô Bác Anh Chị sẽ là một niềm tin vững mạnh và quý giá vô song.

Con xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng của quý Cô Bác và Anh Chị bạn đạo Vô Vi giúp đỡ. Con, kính chúc quý Ông Bà Cô Bác và Anh Chị: Vạn sự cát tường, tu hành thành tựu.

Thời gian thành tựu 12 năm, nếu không ghi ra hết, quý Ông Bà Anh Chị, khó chọn. Buộc lòng con phải ghi ra, mong quý Cô Bác Anh Chị thông cảm và lượng tình tha thứ. Nếu có điều gì thiếu sót.

Con, Lê Thành Lợi

Kính lời

Denmark, ngày 22 tháng 07 năm 2013

(Xem thêm chi tiết trang kế)

Con Lê Thành Lợi bạn đạo Đan Mạch vào pháp 1 tháng 07 năm 2000. Tu hành thành tựu hơn 12 năm, con đã và đang phục vụ cho cộng đồng Vô Vi hơn 12 năm.

- Về cá nhân, đã bắt đầu đóng góp viết bài trên tuần báo phát triển điển năng từ năm: 2001 -2005 và cho đến nay 2013. (Xem thêm chi tiết trang kế)

-2000-2006 Chủ thiền đường Đan Mạch.

Đặc biệt 2003 khoá sống chung Âu Châu, con có nói, con đọc được kinh Vô Tự và đọc bài thơ cho Đức Thầy bạn đạo cùng nghe.

- 2004 con có xin phép Đức Thầy, cho con trả lời thư tín giùm Thầy. Lúc này Đức Thầy 80 tuổi, đọc thơ không xuể. Có đăng trên tuần báo năm 2004.

- 2005 con được ban tổ chức thiền viện Vô Vi quốc tế bảo lãnh Đức Thầy và con sang Úc Châu. Còn giấy tờ chứng minh.

- 2005 con có sang Úc ở, 3 tháng và làm việc cho thiền Vô Vi quốc tế. Con có đưa ý kiến xây dựng, và viết tường trình về thiền viện, trình lên Đức Thầy.

- 2005 khi con ở Úc, cũng vào lúc này, con là người may mắn đầu tiên, phát hiện chỉ miếng đất Quy Hội Tinh Người và có đưa ra ý kiến, nói mua thêm.

- 2005 trong khi ở Úc, con giúp rất nhiều bạn đạo Úc, hết nghi ngờ, là tu Vô Vi KHÔNG THÀNH. Lúc này thì có người tu trên 20- 30 năm. Khoảng 45 người họp mặt tại thiền đường anh Thanh ở Meo bình. Con khẳng định với bạn đạo là TU THÀNH. Bạn đạo tu lâu năm Meo Bình rất phấn khởi, qua lời nói quả quyết của con.

Trong thời gian này, con có hỗ trợ, bạn đạo dùng điển mình, trị bệnh đau lưng, lâu năm. Vợ bạn đạo hết bệnh đau lưng lâu năm, chủ thiền đường.

-2005 cũng vào thời gian này, con giải được một số người, phá tịnh độ nghi ngờ và không tin Ông Tám phá mây và xuất hồn. Con nói, tôi là đệ tử Ông Tám, chính tôi phá mây còn được, hưởng hồ chi là Ông Tám Thầy tôi. Họ im lặng.

Và con cũng có giải thích cho họ hiểu; Hai chữ Tịnh độ là gì? Tịnh là tụng, vì họ tụng kinh. Tụng, tụng, tụng đến khi, không còn tụng. Mới là tịnh. Lúc đó thì mới độ, được người khác. Con có nói, học cái đầu đề phải hiểu thì mới học. Họ im lặng. Có một anh lên tiếng, vậy là kinh không còn tác dụng nữa, phải không anh Lợi?.

Còn về xuất hồn, con nói với họ, chính tôi cũng viết sách xuất hồn, sách còn nằm trên bàn. Tôi cho mượn, đem về coi và nghiên cứu. Họ không dám rờ vào cuốn sách và lặng thinh.

2005 nhà chùa **tu viện Phật Đà ở Úc**, có xin thơ con viết, cho họ thờ ở trong sảnh đường. Có 2 bạn đạo Vô Vi, chứng kiến con viết tại chỗ 7-8 phút. Ở trong chùa, có một vị sư trụ trì cũng làm thơ cát bụi, mà họ không xin. Họ xin con. Sư trong chùa, xin xem cái đầu của con. Sư nói, đầu con có hào quang, sau khi Sư trụ trì coi bài thơ con viết.

2005 con có viết thơ, tặng nhà sư trụ trì chùa **Hoa Nghiêm** Úc Châu, để thờ trong sảnh đường, vì họ viết thơ, thờ phượng trong sảnh đường không đúng. Họ mời con tới thăm. Trong chùa một số người, xin thơ con viết. Con có làm 1 thơ tặng họ, mà dùng được mỗi năm, cúng ngày Phật đản.

2005 có một ít người ở Úc và VN, xin thơ con, về nhà để thờ.

2005 con có ảnh hưởng một số người Việt, ở Úc và Việt Nam trong và ngoài gia đình tu.

2005 con có trị bệnh một ít người VN và giải bùa giùm.

2005 con có trình lên Đức Thầy và bạn đạo cuốn sách „Đường Về Thiên Quốc „

2005 trong sách, con có viết một loạt 10 kỳ, mục Bé Tám, trình cho Thầy xem.

2005 con có viết ý kiến giúp đỡ thủ tướng Danmark về vụ kiện xung đột đạo hồi ở thế giới, do Danmark gây ra.

2005 con có viết ý kiến giúp đỡ thủ tướng Denmark, về tình trạng xung đột cả thế giới đạo hồi.

2007 con xin Bộ Xã Hội, cấp cho mượn căn nhà miễn phí và thành lập trung tâm phát triển thiên Vô Vi tại Đan Mạch. Có đăng trên báo PTDN năm 2007. Lúc Thầy còn tại thế. Con là hội trưởng hoạt động cho đến nay.

2007 con có tham gia, thi diễn đàn thi thơ cùng 12 nhà thơ, nhà văn ngoại quốc, Trung Hoa, Thụy Điển, Đan Mạch và Việt Nam, con được hạng nhất. Có chụp hình con quảng cáo 6 tháng trên báo Local.

2007 có hai người bên ngoài, tới nhà xin con chữa trị quý theo, ban ngày.

2007 cho đến nay 2013 con cũng thường giúp bạn đạo tu và chỉ cách trị bệnh và giải trừ cho mọi giới.

2008 con có chỉ bạn đạo nhắm mắt thấy ánh sáng ở KSC Đức Quốc.

2008 trong lúc Thầy bệnh nặng, con có xin phép Đức Thầy, cho con hốt thuốc trị bệnh Đức Thầy và trong thơ, con có viết, khuyên Bà Tám xuống tóc tu, cho Thầy mau lành bệnh, vì vợ chồng, chung một luồng điện.

2009 con có giúp bạn đạo, giải trừ, quỷ hãm dọa bắt giết.

2009 con có nói, mở huệ nhãn, cho một số bạn đạo thấy, tại trụ sở Vô Vi Cali. (anh Toàn, anh Minh, chú Hồ Huệ, bác Bích..)

2010 Bà Tám bệnh nặng, con có viết thư xin b/đạo hùn tiền 5-10 Us giúp con vé máy bay, con sang Canada giúp Bà tám tu thành Phật, trước khi đi. Nhưng bạn đạo, không ủng hộ. Giúp Bà Tám tu, lời Đức Thầy có nhắn nhủ. Khả năng con giúp được, con mới lên tiếng. Còn như khả năng, con không có. Con lên tiếng làm gì.

Sở dĩ, con lên tiếng giúp Bà Tám tu thành Phật, là con cũng muốn đền ơn, cho Đức Thầy.

Phật thì cũng giống như người thường ở thế gian. Ở thế gian có nhiều loại người khác nhau.

Phật thì cũng có nhiều loại Phật khác nhau. Con tu khoảng 1 tháng thì con xuất hồn lên cõi Hư không đại định, con thấy hằng hà, sa số chư Phật.

2010 con có viết kế hoạch cho cả thế giới làm giảm chất phóng xạ CO2, có gửi lên tổng thống Mỹ Obama và thủ tướng Denmark.

2010 con vẽ chương trình và ý kiến làm chặn đứng mỏ dầu bẽ, chảy tràn lan, 3 tháng trên biển tại vịnh Mexico, gửi lên hãng dầu hỏa British Petroleum.

2011 con có vẽ chương trình kế hoạch, làm chặn đứng chất phóng xạ, lò nguyên tử xì hơi, bay ra ngoài không gian, sau trận sóng thần Tsunami, động đất ở Nhật Bản thành phố Fukushima.

2012 sau khi khám phá ra, con người sống bằng điện năng và có thể luyện điển năng, ít bệnh tật, và có thể hy vọng sống trung bình 100 tuổi và hơn. Con có viết sách hai ngôn ngữ chứng minh và

phổ biến cho đến nay 2013. Phát triển điển năng trường sanh học. Trước đây mấy chục năm, thiên cơ đã có nói. Sau này Vô Vi sẽ có người hướng dẫn khoa „ Trường Sinh Học „, môn này con khám phá ra và con chỉ hướng dẫn cho người mới. **xem chi tiết www.voviland.com**

- 2013 hiện nay những người bên ngoài và hoà thượng Thích Q Độ, nói về Bồ đề giả, Ông Tám tu xuất hồn, tu ngoại đạo, tu xuất vía, phá mây, tu tẩu hoà nhập ma và không tin có Thượng Đế. Con giải thích cho họ hiểu biết Ông Tám, về Thượng Đế bằng văn điển của Phật, số báo phát triển điển năng 60.
- Hiện nay, con có hướng dẫn một ít người ngoại quốc tu thấy ánh sáng, thấy lục tự Di Đà.
- **Con là nhà thơ, người Việt Nam đầu tiên viết tập điển thơ song ngữ Việt/Đan.**
- **Trong tập điển thơ song ngữ, con viết những ý kiến xây dựng cho thế giới tốt đẹp và đóng góp những đề tài như sau: (152 đề tài nói về thế giới).**
- **Tu có thể trị về bệnh hoạn:** Bệnh ung thư ngực, âm hộ, stress, mất ngủ, tai biến, tim, máu cao, máu thấp, đau bao tử, ruột yếu, đau lưng, cảm cúm, dị ứng, tiểu đường, đau thận.v.v.
- **Thiên tai:** Ngừa thiên tai Động Đất, Sóng Thần tsunami, Núi lửa phun, tuyết tan, nước dâng, bão lụt, giông bão, hạn hán, chống chết đói, chiến tranh.v.v.
- **Hiện tại thì con viết khoảng 5 cuốn sách,** trong đó có hai cuốn viết bằng song ngữ Việt / Đan. Một cuốn là Điển Thơ, một cuốn là „ Trường Sinh Học“.
- Bởi vì, con tu khám phá ra con người sống bằng điển năng, nếu tu luyện về Điển năng, con người hy vọng chắc chắn sẽ sống trung bình 100 tuổi, trong sách song ngữ, con có giải thích và chứng minh tu thế nào để đạt.
- **Thi thơ thì con viết khoảng 1000 bài.** Trong đó cũng có viết điển thơ song ngữ Việt/Đan.
- **Chữ viết làm thơ,** con cũng là người đầu tiên viết **một chữ** thành một bài thơ: **Phát ra bốn phương, tứ hướng.**
- Xem linh điển Nam Mô A Di Đà Phật và tựa Đường Về Thiên Quốc và tựa Trở Lại Thế Gian, sẽ thấy.
- **Con có hướng dẫn thiên, những giống dân như sau:**
- Người Đan Mạch, Poland, A Phú Hãn, Thái land, Trung quốc, I ran, I rak, Việt Nam.
- **Về điển năng sức khoẻ:**
- Chạy bộ hơn 10.450 km. 6 ngày 120 km.
- Bơi lội: Con lặn một hơi 25 m. từ hồ này sang hồ kia, đầu đụng vách tường.
- Mùa đông, con thường tắm ngoài tuyết. Mưa lớn thì con dầm mưa, chạy bộ, rất khoẻ.
- Mới đây tháng 06 /2013 con được Hội sức khoẻ và văn hoá địa phương, mời ra mắt Vô Vi về „ Sức Khỏe“ cùng các hội đoàn khác tại địa phương.
- **Thành quả cá nhân, con có viết 62 kỳ báo phát triển điển quang và trả lời 560 câu hỏi tâm linh.**

Nói chung:

Thành quả này, con tu thành tựu lâu dài, hơn 12 năm. Chứ không phải sự thành tựu, 1- 2 năm mới đây.

Sở dĩ, con ghi danh ứng cử, là gì, con nhận xét:

Thực lực con có, trách nhiệm con thông, con đã từng gánh vác và chịu trận, bên ngoài nói xấu Vô Vi. Con tự nguyện đứng ra và giải đáp ôn hoà.

- Nếu Ông Bà Cô Bác nào không chê và ủng hộ con. Con nguyện sẽ phục vụ tới hơi thở cuối cùng.
- **Khả năng con có thể giúp Cô Bác anh Chị bớt bệnh, hết bệnh.**
- **Khả năng con có thể giải trừc giùm cho Cô Bác, tu nhanh hơn và thành đạo.**
- **Khả năng con có thể giúp cho Cô Bác Anh Chị tu, sống thọ thêm, có thể trung bình 100 tuổi hoặc hơn.**
- Hiện tại một ít người không tu, đã sống tới 80-90 -100 tuổi.
- **Nếu mọi người cùng tu về điển quang, trung bình phần đông chắc chắn sẽ sống tới 100 tuổi và hơn.**
- Điều này, con hy vọng và khẳng định sẽ đạt, nếu mọi người cùng tu. Con đã và đang viết ra thành sách chứng minh hai ngôn ngữ Việt/ Đan, cho khoa học coi. Thực sự, con người ta sống bằng điển năng và có thể tu luyện điển năng để sống lâu 100 tuổi và hơn.
- Con người ta có thể lên cung Trăng và con người ta cũng có thể luyện điển năng. Đây là Khoa Học Di Đà, con chứng minh bằng sách vở viết ra hai ngôn ngữ Việt/Đan.
- **Khả năng, con có thể giúp cho Cô Bác Anh Chị tu thành đạt. Con không có giấu ai, người nào thành thật thì con giúp.**
- Con thì viết sự thật, cho quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị xem và dễ làm việc. Hy vọng, quý Cô Bác Anh Chị vui vẻ và thông cảm bỏ qua những điều con thiếu sót.
- **Con nguyện sẽ giúp, mọi người có điển năng, sống thọ trung bình 100 tuổi và hơn.**
- **Con nguyện sẽ làm cho Vô Vi, sáng lạn thêm.**
- **Để xứng danh, Việt Nam là lãnh đạo về tâm linh.**
- **Bởi vì, tương lai con người bị bệnh nhiều, bệnh mới chịu tu thiên Vô Vi:** Họ bị ung thư, bệnh stress, tai biến, máu cao, máu thấp, bệnh mập, bệnh ốm, bệnh nhức đầu, đau lưng, hút thuốc, mất ngủ, bức rức.v.v. Bệnh là do điển khí sanh ra. Tu thì hết.
- Hy vọng, cuốn sách Trường Sinh Học viết ra, người ta xem sẽ hiểu, con người ta có thể tu về điển quang, ít bệnh hoạn, sẽ sống thọ trung bình 100 tuổi hoặc hơn.
- Mình không giúp người bớt bệnh, sống thọ 100 tuổi và hơn 100 thì người ta không tu.
- Còn như có sự thật, tu đạt được thì người ta sẽ tu. Sau này Việt Nam mới đứng hàng đầu là Lãnh Đạo tâm linh.
- Những lời thành thật ghi trên. Nếu Ông Bà Cô Bác không chê và ủng hộ.
- Cá nhân của con thì chỉ có vậy thôi.
- Con thì mong nhờ sự hỗ trợ của quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị bạn đạo thương tình.

- Sự hỗ trợ của quý Cô Bác Anh Chị sẽ là một niềm tin vững mạnh và quý giá vô song.
- Con xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng của quý Cô Bác và Anh Chị bạn đạo Vô Vi, giúp đỡ.
- Con, kính chúc quý Ông Bà Cô Bác và Anh Chị: Vạn sự cát tường, tu hành thành tựu.
- Thời gian thành tựu 12 năm, nếu không ghi ra hết, quý Ông Bà Anh Chị, khó làm việc.
- Buộc lòng con phải ghi ra, mong quý Cô Bác Anh Chị thông cảm và lượng tình tha thứ.
- Nếu có điều gì thiếu sót.

Con, Lê Thành Lợi

Kính lời

Denmark, ngày 22 tháng 07 năm 2013

Salme	Kệ
Livet er meget vanskeligt at leve Hvis jeg ikke mødes med god menneskelig hjælp Så står jeg her alene Jeg beder Dem om at hjælpe mig med Deres venlighed	Cuộc đời rất khó vượt qua Nếu không có gặp chư Tiên giúp mình Con đây lại có một mình Cầu xin quý Bác thương tình giúp cho
Med venlig hilsen Thanh Loi Le	Kính tường Con, Lê Thành Lợi

Quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị nên chọn con:

1. Vì con là người trẻ, có sức khoẻ.
2. Tinh Khí Thần đầy đủ và có thể chứng minh:
 - **Tinh** rắn chắc: Thì có thể chạy trên 10.450km. 6 ngày 120 km.
 - **Khí** mạnh mẽ: Thì có thể lặn một hơi 25 m, từ hồ này sang hồ kia.
 - **Thần** mà thông: Thì có thể giải được trực, bệnh hoạn, phiền muộn và giúp tu thành đạt.

Kệ

**Tay cầm lá phiếu trên tay
Chọn người tổ chức, chọn người xứng danh
Vô Vi không có tranh giành
Ta về ta tắm, trong Hồ Tĩnh Tâm**

Kính lời

Con, Lê Thành Lợi

Huynh Đệ Cổ Tri Thương nhau gánh vác, con đường Vô Vi

<p>Tình thương mình mền vô vàng Giúp cho nhau tiến, phục hồi điển quang Thương cho mình vẫn còn mang Tâm mang khí giới, tình thương giúp người</p> <p>Mặc cho thế sự chê cười Tấm thân mình vẫn, vui cười hồn nhiên Cuộc đời sóng gió đảo điên Thương nhau ta giúp, cho nhau đến cùng</p> <p>Đệ huynh, huynh đệ một nhà Cùng chung một phái, một Thầy, một Cha Cùng là nguồn gốc Trời ra Chiết thân Thượng Đế, con nhà đạo tâm</p> <p>Mình đây cần phải âm thầm Cam tâm chịu đựng, cực hình trên vai Đạo đời phải chịu chông gai Mang nhiều oan trái, ráng lòng thực thi</p>	<p>Mình đây cần phải dũng trì Thực hành nhân nghĩa, giúp người sống lâu Thương cho mình phải chờ lâu Mọi người ủng hộ, lời sâu chơn tình</p> <p>Chúng ta vẫn phải chung tình Gánh gồng hai núi, đạo đời mà đi Đường dài Dũng Trí Bi thi Thực hành tiến tới, Bề trên giúp liền</p> <p>Mai sau biên giới gắng liền Cửa Trời khai mở, thiên đường hoan ca Chúng ta huynh đệ thiết tha Hai ta là một, cùng Thầy, cùng Cha</p> <p>Đệ huynh, huynh đệ một nhà Thương nhau gánh vác, con đường Vô Vi Đệ huynh, huynh đệ cổ tri Thương nhau gánh vác, Vô Vi đến cùng</p> <p>Kính bái Lê Thành Lợi</p>
--	---

DÒNG SÔNG NGÂN HÀ

<p>Dòng sông nước chảy trong xanh Ngân Hà nước biếc chứa chan tình người Mặc cho thế sự vui cười Thiên cầu nối tiếp, cho người lại qua</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Giúp cho bá tánh, bên này bước qua Bên kia bước lại hát ca Tìm ra lý tưởng du dương trên cầu</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Sẽ làm miếng ván cho người bước lên Đường về thiên quốc mệnh mong Ngân Hà chắn lối có con bắt cầu</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Không sâu, không ngại, cho người bước qua Đường về Thiên Quốc cách xa Ngân Hà không thấy, khó qua bến bờ</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Vẫn dầm sương gió cho người đi qua Đường về Thiên quốc rất xa Mệnh mong biển lớn khó mà vượt qua</p>	<p>Mượn cầu lần bước đi qua Ung dung sẽ thấy đạo quang sáng ngời Thân tâm sẽ thấy tuyệt vời Hồn thanh sáng tỏ lối về Vô Vi</p> <p>Đường về Thiên quốc khó đi Đứng nhìn ngắm mãi, sông Ngân thẹn thùng Thân con làm một chiếc cầu Cho người viễn xứ tầm đường về quê</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Gió sương chẳng ngại quen mùi đạo tôn Mặc cho sóng nước dập dồn Chiếc cầu vẫn thế mời người sang sông</p> <p>Ngân Hà nước biếc thật trong Có người qua lại ngắm sông Ngân Hà Đường về Thiên quốc thật xa Qua cầu gió thoảng, qua cầu mây bay</p> <p>Thân con làm một chiếc cầu Cho người Thiên quốc, tầm đường về quê Thân con làm một chiếc cầu Giải mê phá chấp, giúp người sống lâu</p> <p>Kính bái Con, Lê Thành Lợi</p>
---	--